



De stichting eindelijk officieel!

7 JANUARI 2026

Terwijl het weiland in januari werd bedekt met een laag sneeuw en de activiteiten daar even tot stilstand kwamen, zaten wij binnen allesbehalve stil. Achter de schermen werd hard gewerkt aan een grote mijlpaal. En op 7 januari was het eindelijk zover: we mochten naar de notaris om onze handtekening te zetten onder de oprichtingsakte. Daarmee werd Stichting Owlé officieel geboren.

Een idee dat langzaam groeide, plannen die steeds concreter werden en dan eindelijk de oprichting. Dat hebben we gevierd met koffie en taart!

Met de oprichting ging er ook een nieuwe fase van start. We konden een zakelijke rekening aanvragen, ons verdiepen in subsidiemogelijkheden en beginnen met het werven van meer deelnemers voor de dagbesteding. Stap voor stap bouwen we verder.

En daar houden we je heel graag van op de hoogte!





Help je mee met een bloeiende start?

Eigenlijk zijn we al ruim een jaar actief met de stichting, maar toch voelt de officiële oprichting als een nieuwe start. We kunnen namelijk eindelijk donaties gaan werven, en dat betekent dat er ruimte ontstaat om nog meer mensen te mogen ontvangen op het weiland.

We werken al ruim een jaar samen met een fijne organisatie waar vrouwen opgevangen worden die vanuit de prostitutie komen. Tijdens de ochtend dagbesteding verzorgen we de paarden en onderhouden we het weiland. Het is heel bijzonder om mee te mogen maken hoe de ochtenden tussen de paarden al meerdere vrouwen hebben geholpen om uit hun schulp te komen. Verbinding maken gaat soms makkelijker met een dier dan met een mens. Vanuit die veiligheid en ruimte ontstaan vaak mooie en helende gesprekken. We horen ook terug dat het voor de vrouwen zelf een lichtpuntje is in hun vaak heftige omstandigheden. Dat maakt ons ontzettend dankbaar en blij dat we dit kunnen faciliteren!

Dit motiveert ons natuurlijk enorm om dit voor meer mensen mogelijk te kunnen maken. Zo zijn we in gesprek met een huis in de omgeving van het weiland waar jongeren wonen die in de 'normale' maatschappij niet mee kunnen. We zijn aan het kijken naar de mogelijkheden om ook voor hen een moment in de week te organiseren om op het weiland te kunnen zijn.

Iedereen die behoefte heeft aan een moment van rust tussen de paarden is welkom, ook zonder tussenkomst van een organisatie. Ken je iemand voor wie dit waardevol kan zijn, of voel je zelf die behoefte? Neem gerust contact met ons op via info@stichtingowle.nl.

We proberen de activiteiten voor iedereen mogelijk te maken. Voor de deelnemers die geen persoonsgebonden budget of eigen middelen hebben om de activiteiten te betalen, vergoeden wij dit vanuit het potje van de stichting. Jouw bijdrage is hierbij enorm welkom! Zo kunnen we ervoor zorgen dat nog meer mensen een plek krijgen waar ze tot rust kunnen komen, zich kunnen verwonderen over de natuur en in veiligheid kunnen groeien.



Een donatie doen?

Dat kan vanaf nu via een bankoverschrijving naar
NL30TRIO0321192591
op naam van **Stichting Owlé**.